

Van Kerk Open:

Dit jaar bestaat de werkgroep Kerk Open 20 jaar. Reden om terug te kijken op 20 mooie jaren van openstelling van de Geerteskerk in Kloetinge. Ooit geïnspireerd door een startdienst begon een kleine groep mensen met het idee dat de kerkdeuren in de zomer open moesten. Eerst drie dagen per week; tegenwoordig op woensdag- en zaterdagmiddag. Het doel was om de 'open gemeente' ook letterlijk mogelijk te maken: kerkdeuren openzetten voor gemeenteleden, dorpsgenoten, maar vooral, zo is onze ervaring, toeristen. In de loop van de tijd is de knooppuntenroute ook aangepast zodat men langs de kerk komt!

Al snel zijn we ook begonnen met eigen tentoonstellingen, als aanvulling op al het moois van het kerkgebouw. Ook zijn we gestart met de concerten op de zaterdagmiddag.

Het vinden van gidsen was nooit een probleem. Ieder jaar hebben we genoeg mensen. Dat er nog zoveel van het eerste uur zijn geeft wel aan dat het een leuke groep en heel leuk werk is. Vooral de onverwachte ontmoetingen zijn waardevol. Ook het gegeven dat er ieder jaar toch een paar honderd bezoekers zijn geeft aan dat er nog steeds behoefte is.

Voorlopig gaan we dus maar gewoon voort met ons werk en denken aan een volgende tentoonstelling.

Zaterdag 10 september is het weer Open Monumentendag. Voor Kerk Open een belangrijke dag. Laten we er dit jaar een bijzondere dag van maken, ook omdat we nu weten hoe waardevol het is dat het gebouw weer open kan! Bakkers en vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Els Robbeson.

Toelichting op het kunstwerk in de Geerteskerk.

Het kunstwerk is gemaakt voor de slotdienst.

Het thema is dat de discipelen van Jezus werden uitgezonden om in de wereld het goede nieuws te verspreiden.

Na de slotdienst trekken velen van ons vanwege de vakantie ook de wereld in en worden ook wij opgeroepen om in navolging van Christus het goede voor onze omgeving te doen. De voeten stellen de gemeenteleden voor die de wereld intrekken om geloof, hoop en liefde te verspreiden. Op vele van deze voeten is dan ook een wens of spreuk geschreven. Vriendelijke groeten Ad Beaufort.

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 21 augustus 2022

voorganger: mevr. A. Datema uit Koudekerke
ouderling van dienst: Lies Walhout
diaken van dienst: Harmen Schot
lector: Peter Eversdijk
organist: Niels Eversdijk
koster: Ab Lokerse
beamer: Lars Kole

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium: Fantasia (BWV 542) – Johann Sebastian Bach
- Welkom.
- Zingen: **Psalm 112:1, 2 en 5 God zij geloofd en hoog geprezen**
- Drempelgebed.
- (We gaan staan)
- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
gemeente: Amen.
(We gaan zitten)

- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**
- Zingen: **Lied 871: 1, 2, 3 en 4 Jezus zal heersen waar de zon**

DIENST VAN HET WOORD.

- Gebed.
- Lezing: Jesaja 30: 15-21 (lector)
- Zingen: **Psalm 128: 1 en 3 Welzalig is een ieder die God van harte vreest**
- Lezing: Lucas 13: 22-30
- Zingen: **Lied 969: 1, 2 en 3 In Christus is noch west noch oost**

- Overweging.
- Orgelspel: Dialoog – Albert de Klerk
- Zingen: **Lied 978: 1, 2, 3 en 4 Aan U behoort o Heer der heren**

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: **Pauluskerk Rotterdam**: Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. Het probeert daar te helpen "waar geen helper is". Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsversterking en actie voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving. Voor de Pauluskerk als diaconaal centrum zijn drie kernwoorden van belang: gastvrijheid, laagdrempeligheid en hulp. Iedereen is welkom in de kerk, zonder aanzien des persoons en zonder voorwaarden vooraf.

De Pauluskerk is open voor bezoekers zeven dagen per week van negen tot negen. Elke zondag worden hier kerkdiensten gehouden.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)

- Slotlied: **Lied 425 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen**
- Zegen



- Postludium: Fuga (BWV 542) – Johann Sebastian Bach

Komende zondag, 28 augustus, is onze voorganger mevr. Drs. P. Roggeband uit Tholen

Startzondag

Op zondag 18 september is het weer startzondag! Aan de dienst zal medewerking worden verleend door de cantorij en waarschijnlijk ook door enkele leden van de brassband Excelsior. Na afloop is er koffiedrinken en een puzzeltocht op de fiets of in de auto naar een locatie aan de Abbekinderse Zandweg, waar een vers frietje op ons wacht. Rond 14.00 uur is het programma afgelopen. Opgave via de lijst achter in de kerk of bij Elske Robbeson via de mail : elskerobbeson@gmail.com

Komend najaar:

Op reis en op zoek naar inspiratie.....

Ga je mee?

Onder deze titel worden er vier avonden georganiseerd in het Geerteshuis in Kloetinge. De reis betreft vier avonden waar we aan de hand van een Bijbelverhaal ons inleven en in gesprek gaan met de reizigers die we in dat verhaal ontmoeten. We lopen op hun pad, we stellen dezelfde vragen, we aarzelen, zijn overmoedig of enthousiast. En we gaan in dialoog met elkaar. De begeleiding van de avonden is in handen van Rens Stobbelaar, geestelijk verzorger en begeleider van retraites.

Data: Vier woensdagavonden in 2022: 14 september / 12 oktober / 9 november / 7 december van 19.30 – 21.30 in het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 in Kloetinge
Aanmelding bij John Nieuwenhuize via de mail: johnnieuwenhuize@hotmail.com

Bijbelgesprekskring

Dit seizoen zullen we aan de hand van het boekje "Eten met Jezus, Bijbelstudies over maaltijden in Lucas" in gesprek gaan. Samen eten was voor Jezus belangrijk. Door met hem te eten veranderden mensen. Door de boeiende gesprekken die aan tafel ontstonden werd iets duidelijk van de wereld die Jezus voor ogen stond: het Koninkrijk van God. We lezen gedeelten waarin het gaat om tafelmanieren en hygiëneregels, over een liefdadigheidsdiner en de laatste maaltijd. Steeds zal ook de link met ons eigen leven aan de orde zijn.

Data: 28 september, 19 oktober, 23 november, 11 januari, 15 februari en 15 maart. Tijd: 19.30 uur, in het Geerteshuis. Opgeven kan bij ds. Janneke Herweijer (0647410756) of via de mail: j.herweijer@xs4all.nl

