

Moment van herdenken

Op **zaterdagmiddag 19 november**, voorafgaand aan de zondag waarop de overledenen in de dienst in de Geeretskerk worden herdacht, staan de deuren van de Geerteskerk open. Ieder die stil wil staan bij het overlijden van een familielid, vriend of vriendin, en een kaarsje wil aansteken voor hem of haar is van harte welkom. Er zal muziek zijn, er zullen gedichten worden voorgedragen en er is gelegenheid om te genieten van de stilte in de kerk.

U bent welkom tussen 15.00 en 17.00 uur, opgave is niet nodig.

Adventsviering

Wij hopen u dit jaar weer uit te kunnen nodigen voor een feestelijke adventsviering met maaltijd in het Geerteshuis.

Datum en tijd liggen inmiddels vast: **vrijdag 9 december vanaf 15.30 uur.**

Vanaf zondag 13 november liggen er intekenlijsten bij de in- en uitgang van kerk en volgt er meer informatie.

De diaconie.

Giften.

De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie.

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 6 november 2022

voorganger: ds. A. Jobsen uit Goes
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck
diaken van dienst: Piet Verwijs
lector: Peter Eversdijk
organist: Mariëtte Everse
koster: Martin Bijkerk
beamer: Lars Kole

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium:
- Welkom.
- (We gaan staan)
- Zingen: **Psalm 70: 1 Haast u om mij te redden, God!**
- Drempelgebed.
- Zingen: **Psalm 70: 2 Laat die U zoeken in hun nood**
- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**
- Zingen: **Lied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet**

DIENST VAN HET WOORD.

- Gebed.
- Moment voor de kinderen
- Lezing: Job 19: 23-27a (lector)
- Zingen: **Lied 759 Gods kinderen op aarde**
- Lezing: Marcus 12: 18-27
- Zingen: **Lied 911: 1, 3 en 5 Rots waaruit het leven welt**
- Overweging.

- Orgelspel
- Zingen: **Lied 725 Gij boden rond Gods troon**

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

- Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: **Kerk in Zambia**. In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwaale Universiteit in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marieke Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals Hiv/Aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.

(We gaan staan)

- Slotlied: **Lied 1009 O lieve Heer, geef vrede**
- Zegen

orgel

allen

A - - - - - men

A - - - - - men

- Postludium

Komende zondag, 13 november, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer

Agenda

Vanmiddag Spiritueel Café in Hof Olmenstein van 15.00-17.00 uur

Ma. 7 nov. Inloopmorgen, 10.00u in het Geerteshuis

Di. 8 nov. workshop Rouw en Verlies olv Jacomien Marinussen, 14.00u in het Geerteshuis.

De inspiratie avonden van "Op reis" gaan op woensdagavond niet meer door, deze zijn afgelast ivm ziekte van Rens Stobbelaar.

Collecteren

Vanaf vandaag vind er een kleine wijziging plaats in de wijze van collecteren. De collectanten geven de collectezak nu door vanaf voor naar achter. Voor de lange banken (het middenschip) verandert er niets, dit blijft zo. Voor de kleine banken (de zijvleugels) verandert dit van achter naar voor. De collectanten beginnen dus van achter naar voor. Dit bevordert de manier van collecteren en wij vertrouwen erop dat u hiermee rekening wilt houden.

Inloopmorgen

Maandag 7 november is er weer inloopmorgen met als onderwerp Rotterdam en 150 jaar Nieuwe Waterweg en de betekenis voor Zeeland door Willem van Wijngaarden.

Actie Voedselbank: Op **vrijdag 11 november** en op **zaterdag 12 november van 8.00 – 12.00 uur** zal er bij Bakker Boer in de Lewestraat ,een kraam staan, waar u houdbare levensmiddelen in kunt leveren.

Ook kunt u een financiële bijdrage geven, zodat de Voedselbank zelf levensmiddelen kan kopen.

De Geerteskerk is op zaterdagmiddag 12 november tussen 13.00 en 15.30 uur geopend, zodat u uw levensmiddelen voor de Voedselbank , via de ingang onder de toren kunt inleveren. Ook in de kerk staat een bus voor een financiële bijdrage. Ook op zondag 13 november kunt u voorafgaand aan de kerkdienst uw **levensmiddelen inleveren onder de toren.**

Actie Speelgoedbank: De speelgoedbank vindt het haar taak om kinderen in een armoedesituatie te helpen en daarom willen we u in de gelegenheid stellen om speelgoed, wat misschien bij u overbodig is geworden, in te leveren in de Geerteskerk op **zaterdagmiddag 12 november van 13.00 – 15.30 uur.**

